

TÜRKİYE TARİHİNİ
DEĞİŞTİREN

110

KADIN

Doğan Satmış

71. ASLI ERDOĞAN

Yazar

Doğum: 8 Mart 1967, İstanbul

Erkek çocuk isteyen bir ailenin kız çocuğu olarak doğdu, ilginçtir ki kendisi de baştan beri kadın olmayı reddettiğine inanıyordu.

Üstün zekâlıydı. Dört yaşında okumayı kendi kendine öğrendi. Ama bu özellikleri bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Yaşlarıyla oynayamıyordu, yalnız bir çocuktuktu, başkalarıyla konuşacak bir şey bulmakta zorlanıyordu.

Sürekli okuyordu ve hayvanlara çok düşküdü.

Ailesinden iki şey istedi Aslı; bir köpek ve bir piyano. Ama ikisi de asla alınmadı.

İlk hikayesini ve şiirini 10 yaşında yazdı. Bu yaşta uğradığı fiziksel tacizi hiç unutmadı. Sonraki yıllarda bir de tecavüze uğradı. Ancak bu olayı birkaç yıl gizledikten sonra ancak anlatabildi.

Bale yapıyordu. İlk parasını baleden kazandı. Ama babasının bale yaptığından haberi yoktu. Kızının bale yaptığını televizyonda gördü ve bu yüzden çok kızdı.

Ergenlik döneminde, yazma çabası hiç olmadı. Yazar olacağını de düşünmüyordu ama deli gibi okuyordu. Bu 10 yaşından 22

yaşına kadar böyle devam etti.

Çocukluğu travmatik dönemdi. Annesi ile babası hiç anlaşamıyordu. Hatta aile içi şiddet bile vardı. Aslı 18 yaşındayken anne ve babası boşandılar.

Sınavlarla arası iyiydi, Robert Lisesini kazandı ve bitirdi, Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliğini kazandı ve bitirdi. Fizikte, çift ana dala başladı. İsviçre'de CERN'e gönderilen ilk bir çalışma altına girdi. Günde 14 saat, haftada yedi gün süren ağır

"Tanrı Parçacığı" üzerine tez hazırlamaya girişti. Ama İsviçre'deki CERN aylarında yüzde 96'sı erkek olan, vahşi ve acımasız rekabet ortamında sıkıldı, fizikçiliği bırakıp yazarlığa başladı.

İstanbul'a döndüğünde, siyahi bir göçmen sevgilisi olunca, olabilecek en ağır ayrımcılık içinde buldu kendini. Sevgilisi ile sokakta yürümek bile zordu Aslı için.

Bunun üzerine Brezilya'ya attı kendisini. Bu kaçışını konu alan kitabı *Kırmızı Pelerinli Kent* çok ilgi gördü.

Portekizce dahil pek çok dil öğrendi.

Türkiye'den çok Avrupa'da ün yaptı. Avrupa'da tanınınca, Türkiye'de daha da popüler oldu.

Azınlıkların, insan haklarının, kadın haklarının, LGBT haklarının yılmaz bir savunucusu oldu. Kitapları hem Türkiye'de hem de çevrildiği 15 dilde büyük ilgi gördü.

Özgür Gündem Gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi olması ve gazetede yazıları gerekçe gösterilerek, evini ağır silahlı 70 polis bastı, tutuklandı ve 4,5 ay cezaevinde tutuklu kaldı. Cezaevine bile girince, artık yurtdışına çıkmayı kafasına koydu, "dava sonuçlanıncaya kadar dönmem" diyerek Türkiye'den ayrıldı. Sonraki yıllarda da "Koşullar değişmedi" diyerek dönüşünü hep erteledi.

Aslı Erdoğan diyor ki:

"Yalnızlık benim için önemli bir itici güç. Bir yerden, bir dilden ya da bir insandan ayrılmak, beni daha yaratıcı yapıyor. Sürgünlüğün insanın yaşamındaki en kalıcı durum olduğunu düşünüyorum, bizler hepimiz evsiz barksızız aslında. Ne zamanki kayıp ve köksüz olma duygusu 'sürgün' diye anılıyor, işte o zaman bir tür müzeliğe objeye dönüşüyor. O şekilde de güzel ve katlanılır oluyor."