

ΕΝΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΣΤΟ ΡΙΟ III

Hπόλη τρέμει φλεγόμενη σαν να την έχουν πιάσει θέρμες. Πνιγμένη στους υδρατμούς της πνωμένης ασφάλτου προσπαθεί να ανασάνει σαν γιγάντια φάλαινα ξαπλωμένη στην άμμο. Πάνε μέρες που δεν έρχεται η παραμικρή προή αγέρα από τις παραλίες, η ζέστη ανεβαίνει όσο προχωράς προς στα μέσα, φτάνει τους σαρανταπέντε βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Οι αδέσποτοι σκύλοι βγάζουν αφρούς απ' το στόμα, τα χείλια των παιδιών του δρόμου είναι σκασμένα απ' τη δίψα, τα αδύναμα κύματα των ωκεανού γλείφουν τις πληγές της πόλης. Μονάχα μια βροχή από φως λούζει τις σκονισμένες λεωφόρους που αναδίδονταν μυρωδιά ανθρώπουν. Έντονο, εκτυφλωτικό το τροπικό φως τσούζει τα μάτια, σαρώνει, παρασύρει τα χρώματα... Δυσβάστακτα απογεύματα... Τυφλό πέταγμα των χρόνου... Λαγίζουν, βονίζουν, σφαδάζουν οι ώρες... Κονρασμένα, ιδρωμένα όλα τα σώματα, με τα κύτταρά τους κορεσμένα. Βυθισμένα σε έναν ύπνο που θυμίζει θάνατο προσπαθούν να μαξέψουν δυνάμεις για τη νύχτα.

Η μέρα έχει αφεθεί να σαπίζει σαν φρούτο που ό,τι είχε νόστιμο έχει φαγωθεί.

Mία γυναικα από την Τουρκία περπατά άσκοπα στους δρόμους του Ρίο· αποτραβηγμένη στον εαυτό της όπως ο σαλίγκαρος στο καβούκι του, με το φόβο μην της ακουμπήσουν μια στιγμή ένα όπλο στο κεφάλι, με το στόμα της σαν γναλόχαρτο, βήματα τρεμάμενα, τεράστιους κόμπους ιδρώτα στις μασχάλες... Δεν μπορεί να εμπιστευθεί τίποτα πέρα απ' τα μάτια της, περιορισμένος ο ορίζοντας στο βλέμμα της. Προσπαθεί να σύρει την αμυδρή της ύπαρξη προς το μέλλον που καταργήθηκε στα άγρια τούτα μέρη...

Είναι συνεχώς πεινασμένη αλλά το φαγητό την αρδιάζει. Συνεχώς άνπτη, αλλά φοβάται τους εφιάλτες. Συνεχώς διφασμένη αλλά δεν ξέρει τι διψά να πιει. Ανάβει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο και δεν μπορεί να συγκρατήσει ένα τρεμούλιασμα κάθε τόσο στα χείλη της.

Θέλει να αρπάξει ένα τυχαίο περαστικό μπράτσο και να τον ικετεύει για μια λέξη. Ούτε για έρωτα, ούτε για αγάπη, μονάχα μια λέξη. Τη μοναδική εκείνη λέξη που θα δώσει σε όλους τους ήχους τόνημα. Ο κονρασμένος ίσκιος της πλάτης της που δεν κατάφερε να μάθει την αναλγησία περνάει πλάι απ' τους άστεγους ξυστά.